

1. **Dit is mijn lichaam** - Hoe leef je je geloof in een samenleving die steeds individueler wordt?

Inhoud: Dit boekje gaat over de kracht van de geloofsgemeenschap in een individualistische samenleving; de verbondenheid tegenover verdeeldheid; de uitdaging om elkaar te dienen en te waarderen in het lichaam, en de werken van Jezus te doen in deze wereld.

Opzet: Dit is een boekje van de GemeenteGroeiGroep serie. Deze boekjes zijn speciaal gemaakt voor kleine kringen en helpen je goed bij het voorbereiden van een kringavond. Er is bij elke avond een landingsvraag, intro op het thema, Bijbeltekst, gespreksvragen, liedsuggestie, gebedssuggestie en achtergrondinformatie. De Bijbelteksten zijn kort en de achtergrondinformatie is 1 a 2 pagina's per avond, dus er is weinig leeswerk.

Inkijkexemplaar:

<https://www.ewv.nl/uploads/Webshop/24Lichaam-InkijkExemplaar.pdf>



2. **Leef je geloof! – De brief van Jakobus**

Praktisch en eerlijk: hoe ziet het eruit als je geloof handen en voeten krijgt in je dagelijks leven?



Inhoud: De brief van Jakobus is niet zo bekend, maar wel erg inspirerend en vooral praktisch. De broer van Jezus geeft geen dogmatische verhandelingen, maar allerlei concrete adviezen over hoe je Jezus kunt navolgen. De brief wordt wel het 'spreukenboek van het Nieuwe Testament' genoemd, met als centrale oproep: Leef je geloof! Jakobus prikkelt, hij deinst er niet voor terug om je aan te spreken. Tegelijkertijd roept hij op tot gebed: Je kunt alleen je geloof 'leven' als je verbonden bent met de Bron.

Opzet: Dit is (net als boekje 1) een boekje van de GemeenteGroeiGroep serie. Deze boekjes zijn speciaal gemaakt voor kleine kringen en helpen je goed bij het voorbereiden van een kringavond. Er is bij elke avond een landingsvraag, intro op het thema, Bijbeltekst, gespreksvragen, liedsuggestie, gebedssuggestie en achtergrondinformatie. De Bijbelteksten zijn kort en de achtergrondinformatie is 1 a 2 pagina's per avond, dus er is weinig leeswerk.

Inkijkexemplaar: <https://www.ewv.nl/uploads/Webshop/24Leef-je-geloof-InkijkExemplaar.pdf>

3. De leerlingen – de Bergrede als leidraad

Ontdek wat het betekent om leerling van Jezus te zijn en welk verschil dat maakt in je leven.

Inhoud: Jezus onderwijs is revolutionair en heel concreet. Hem volgen heeft gevolgen voor bijna alles. Dit eerste boek behandelt onderwerpen uit de Bergrede, waarbij je zult zien dat Jezus wel raad weet met onze hedendaagse vragen: Hoe ga ik om met boosheid? Hoe kan ik mijn vijanden liefhebben? Hoe kan ik sterk staan bij verleiding? En hoe verbind ik de zondag met de maandag? Van je hoe je omgaat met bezit tot wat je doet met social media.

Opzet: Dit materiaal is eerst in podcastvorm verschenen bij de EO, ongeveer 1 uur luistertijd per aflevering. In het boek zijn de onderwerpen in compacte vorm gebundeld. Daarnaast heeft elk hoofdstuk van het boek denkvragen voor jezelf, bespreekvragen voor een Bijbelkring en een doe-opdracht om in de praktijk te brengen wat je net geleerd hebt.

Podcast: <https://www.eo.nl/podcast/de-leerlingen/afleveringen>



DAAN MOLENAAR

4. Taizé – vertrouwen groeit in stilte

Laat je inspireren door de spiritualiteit van Taizé en ervaar de kracht van rust.



Inhoud: Gods liefde is oneindig en onvoorwaardelijk, maar vertrouwen op zijn liefde is vaak moeilijk. Daarin moet je groeien. Angsten moeten worden overwonnen, geloof moet worden gevoed. De meditaties in dit boek vormen zadjes van vertrouwen met het potentieel van een rijke groei aan ieder die ze leest en erover nadenkt. Dit boekje volgt een route van persoonlijke groei langs levensthema's als vergeving, innerlijke genezing, hoop, inzicht en liefde.

Opzet: In dit boek vind je zestig Bijbelse meditaties, geschreven door de broeders van de Taizé-gemeenschap. Bij elke meditatie is een bijbelfragment, gespreksvragen, een gebed, en een Taizé-lied. Het vraagt dus weinig leeswerk, de avond kun je zo instappen.

5. De radicale uitbanning van haast

Hoe blijf je geestelijk fit in een wereld vol drukte? Samen zoeken naar rust, ritme en aandacht

Inhoud: Ons leven vraagt veel van ons en vaak hebben we veel ballen hoog te houden zoals bijvoorbeeld werk, gezin, relaties, of zorg voor anderen. Dit vaak te drukke en gehaaste leven doet ons geen goed. Dominee Comer vertelt in dit boek hoe druk zijn, zijn geestelijke gezondheid verwoestte, zijn relaties aantastte en zijn band met zijn geloof verzwakte.

Haast uitbannen, zo zegt hij, is de enige manier om Jezus echt te kunnen volgen, en om levensgeluk te ervaren. Je leert vanuit de bijbel 4 belangrijke dingen die we in ons leven kunnen doen om minder gehaast te leven.

Opzet: Dit boek geeft een roadmap om emotioneel en geestelijk fit te blijven in de chaos van deze moderne wereld. Het is een indringend, overtuigend pleidooi tégen haast en vóór een langzamere, eenvoudigere manier van leven. Schrijfstijl is populair en toegankelijk. Het boek vraagt wat leeswerk van de deelnemers en voorbereiding door de avondleider, omdat het boek geen gespreksvragen bevat. Online zijn wel Engelstalige vragen en suggesties voor een gespreksgroep te vinden.

Inkijkexemplaar: https://www.bol.com/nl/nl/pdp-async/preview/pdf?productId=9300000066826207&bltgh=ISiOK3TQTugQ4wniOrJHIA.4_12.23.PreviewReader

