



KERKBRIEF BRINKSTRAATKERK

PROTESTANTSE GEMEENTE BENNEKOM

in wording



No. 43 – 22 okt 2017

Kerkdiensten zijn te beluisteren en te bekijken via www.brinkstraatkerk.nl

ZONDAG 22 OKTOBER

Collectes

De eerste collecte is vandaag bestemd voor het kerkrentmeesterlijke quotum (aandeel) PKN Utrecht. De opbrengsten zijn bestemd voor onder meer gemeenteopbouw, begeleiding, scholing en nascholing van predikanten en kerkelijke werkers, jeugdwerk, het niet-diaconale deel van oecumene en kerkenwerk. Bovendien voor ondersteunende activiteiten, die het kerkenwerk mogelijk maken, zoals communicatie en fondsenwerking, synodewerk, juridische zaken, financiën en personeelswerk.

De tweede collecte is bestemd voor onze kerk en ons gemeenteleven, terwijl de uitgangscollecte voor ons jeugdwerk is.

college van kerkrentmeesters

Bloemen: De bloemen gaan als groet van de gemeente naar de fam. Matser, Beatrixlaan 3.

Morgendiensten

	9.00 uur	10.30 uur
Voorganger	ds. Agnès Gilles	ds. Agnès Gilles
Ouderling	Daan Nijland	Evert Jan Slootweg
Organist	Dik Sipma	Dik Sipma
Helpende hand		
Kindernevendienst		alle groepen
Kinderoppas		Irene Lutgendorff met Harmen Menkveld

Thema: Laat het achter je!

9.00 uur

Welkom en mededelingen

Zingen(staande): lied 287, vers 1, 2 en 3

Stilgebed, bemoediging en groet

Gebed

Zingen: lied 287, vers 5

Gebed bij de opening van de Schrift

Schriftlezing O.T.: Genesis 19:15-26
Zingen: lied 286
Schriftlezing N.T.: Matteüs 9:1-8
Zingen: Psalm 149, vers 1, 2 en 3
Preek
Zingen: lied 919
Geloofsbelijdenis
Zingen: lied 344
Gebeden
Inzameling van de gaven
Slotlied (staande): lied 23c, vers 1, 2, 3, en 5
Heenzending en Zegen
Allen: Amen, amen, amen

10.30 uur

Welkom en mededelingen
Zingen (staande): lied 287, vers 1, 2 en 3
Stilgebed, bemoediging en groet
Gebed
Helpende hand
Zingen: lied 287, vers 5
(onder het zingen gaan de kinderen naar de nevendienst)
Schriftlezing N.T.: Matteüs 9:1-8
Zingen: lied 139c
Preek
Het lied van Lot – Stef Bos (gezongen door Jeroen Hasselaar)

Preek
Zingen: lied 286
Gebeden
Inzameling van de gaven
(de kinderen komen terug; de allerkleinsten kunnen van de crèche
gehaald)
De heilige doop, teken en zegel van Gods verbond
Zingen: Laat de kind'ren tot mij komen
(Onder het zingen worden de dopelingen binnengebracht.)

<i>1 Laat de kind'ren tot mij komen alle, alle kind'ren. Laat de kind'ren tot mij komen, niemand mag ze hind'ren, want de poorten van mijn rijk</i>	<i>2 Laat de mensen tot mij komen over alle wegen. Laat de mensen tot mij komen, houdt ze toch niet tegen. Want de poorten van mijn rijk</i>
---	--

*staan voor kind'ren open,
laat ze allen groot en klein
bij mij binnen lopen.*

*gaan ook voor hen open,
als ze aan een kind gelijk
bij mij binnen lopen.*

Inleiding en doopvraag

Belijdenis: lied 344

Doop, handoplegging en Zegen

Overhandiging van de doopkaars

Geloften van de ouders

Gezongen verwelkoming door de gemeente:

*1 Welkom, welkom in ons midden, 2 Welkom, welkom in ons midden,
welkom, nieuwgeboren kind, welkom, nieuwgeboren kind,
hier mag jij met ons aanbidden hier mag jij de Naam aanbidden,
God die mensen zoekt en vindt. die met jouw naam zich verbindt.*

*3 Welkom, welkom in ons midden, welkom, nieuwgeboren kind,
hier mag jij de Heer aanbidden, die voltooit wat jij begint.*

Overhandiging cadeau kindernevendienst

Slotlied (staande): lied 23c, vers 1, 2, 3, en 5

Heenzending en Zegen

Allen: Amen, amen, amen

18.30 uur gezamenlijke protestantse dienst in de Oude Kerk

Voorganger: ds. Anne Verbaan

Organist: Sjoerd Meijer



500 jaar Reformatie en Bijbelzondag

Gezamenlijke ochtendvieringen en avondvesper
op 29 oktober in de Oude Kerk
m.m.v. ds. Johan van Holten, ds. Hessel Keegstra
en ds. Anne Verbaan
(na de diensten is er koffiedrinken)



Opgave voor deelname programma Luther 2017, 500 jaar

Reformatie bij ds. Keegstra, ds. Smit en ds. Verbaan. Bij de beide hoofdingangen ligt een opgaveformulier.

23 oktober: Inleiding op Maarten Luther en de Reformatie door dr. R. Zuurmond; *24 oktober:* Psalm 46 en lied 898 (Een vaste burcht) door ds. H. Keegstra; *25 oktober:* Avondmaal bij de Reformatoren door dr. W. Smit.

Oudpapieractie

Op zaterdag 28 oktober is er weer oudpapieractie. De container staat tussen 8.30 uur en 11.30 uur aan de Krulweg. U kunt in de container al uw oud papier en in de caravan uw gebruikte kleding inleveren.

COV

Voor het concert van COV Bennekom op vrijdag 3 november 2017 in de Oude Kerk - met werken van Gabriel Fauré en Francis Poulenc, opgeluisterd door solisten Tineke Roseboom en Robbert Muuse en begeleid door harmonium, piano en harp - zoekt COV jonge mensen (ca. 15-18+'jaar) die (kosteloos!) mee willen zingen met de Cantique de Jean Racine.

Op 31 oktober is er 's avonds een etentje en zingen, op 2 november generale repetitie, en op 3 november het concert. Jonge zangers (in spé) zijn welkom! Mail ons: COV Bennekom@gmail.com.

De volgende kerkbrief verschijnt op zondag 28 oktober Uiterlijk de donderdag daarvoor, 18.00 uur kunt u kopij per e-mail sturen aan: kerkbrief.gk@gmail.com. Inlichtingen: tel. 416127

Gezamenlijke avonddienst in de Oude of Sint Alexanderkerk

22 oktober om 18.30 uur



Voorganger: ds. Anne Verbaan - van den Heuvel

Organist: dhr. Sjoerd Meijer

Thema: "**Een open brief – afzender Nebukadnessar**"
n.a.v. Daniël 4

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Zingen: lied 1005, vers 1, 2 en 4

Zoekend naar licht, hier in het duister,

zoeken wij U, waarheid en kracht.

Maak ons uw volk, heilig vol luister,

schijn in de donkere nacht.

Christus, ons licht

schijn door ons heen, schijn door het duister.

Christus, ons licht

schijn ook vandaag, hier in uw huis.

Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen

zoekend naar hoop, troost in uw woord.

Spreek door ons heen tot de verdrukten,

zo wordt uw stem gehoord.

Christus, ons licht.....

*Zoekend naar troost zijn velen dakloos,
zoekend naar warmte zijn velen koud.
Maak ons een huis van levende stenen,
schuilplaats door U gebouwd.
Christus, ons licht....*

Bemoediging en Groet

voorg. Onze hulp is in de naam van de Heer

gem. **die hemel en aarde gemaakt heeft**

voorg. Die trouw houdt tot in eeuwigheid

gem. **die niet loslaat het werk dat zijn hand begon.**

voorg. Genade zij u en vrede van God onze Vader,

Jezus Christus de Heer in gemeenschap met Zijn Geest.

gem. **AMEN**

Zingen: **psalm 131**

*O Heer, er is geen trots in mij,
ik houd mijn hart van hoogmoed vrij,
ik zoek niet met een waanwijs oog
naar wat te groot is en te hoog.*

*Heb ik mijn ziel niet naar uw wil
gevoegd in vrede, mild en stil,
zoals het pas gespeende kind
troost in zijn moeders armen vindt?*

*Gespeend en toch getroost, zo laat
mijn ziel zich leiden door Gods raad.
Hoop, Israël op God den Heer,
rust bij Hem nu en immermeer.*

Gebed om de Geest, vooraf gegaan door een moment van stilte

Schriftlezingen:

Daniël 4: 1- 15

Zingen: **gezang 107, vers 1 en 2 (oude liedboek)**

*Wie zich hovaardig heffen,
die zal God wederstaan,
maar wie zachtmoedig leven,
ziet Hij genadig aan.
Daarom, houdt u gereed,
voegt u gewillig samen,
elkander onderdanig,
ootmoedigheid uw kleet.*

*Zo buigt u dan terneder
en kust de hand van God
die krachtig is en teder
en klaagt Hem al uw nood,
opdat Hij u verhoogt
wanneer de dag zal dagen,
dat alles is voldragen,
de ochtend van de oogst.*

Daniël 4: 16-34

Zingen: **gezang 107, vers 3 en 4 (oude liedboek)**

*Uw vijand niets ontziende
gaat als een leeuw op roof
en zoekt u te verslinden,
sta vast in het geloof,
weest nuchter dan en waakt
en draagt uw deel van't lijden
dat tot het eind der tijden
ter wereld wordt volbracht.*

*De God aller genade
die u geroepen heeft,
die zal u wel bewaren,
zo waar Hij eeuwig leeft.
Lijdt nog een kleine tijd,
God zal u niet begeven,
Hij staaft en sterkt uw leven,
en geeft u zekerheid.*

Verkondiging

muziek orgel

Zingen: **lied 939**

*Op U alleen, mijn licht, mijn kracht,
stel ik mijn hoop. U zorgt voor mij.
Door golven heen, door storm en nacht
leidt mij uw hand,. U blijft nabij.
Uw vrede diep, uw liefde groot
verjaagt mijn angst, verdrijft de dood.
Mijn vaste rots, mijn fundament,
U bent de grond waarop ik sta.*

U werd een mens, U daalde neer

*in onze pijn en schuld en strijd.
U droeg de last, verrezen Heer
die ons van elke vloek bevrijdt:
U sloeg de zonden aan het kruis
en brengt ons bij de Vader thuis;
want door uw bloed, uw levenskracht
komen wij vrij voor God te staan.*

*Van eerste kreet tot laatste zucht
leef ik in U, en U in mij.
Geen boze macht, geen kwaad gerucht,
niets is er dat mij van U scheidt.
Want U regeert, U overwint,
U neemt mij aan. Ik ben Gods kind.
Totdat U komt, mij roept voorgoed,
bent U het doel van mijn bestaan*

Geloofsbelijdenis

beantwoorden met: **psalm 75, vers 1 en 2**

*U alleen, U loven wij,
U loven wij, onze Heer,
want uw naam zo rijk van eer
is tot onze vreugd nabij.
Men vertelt in heel het land
al de wond'ren van uw hand.*

*Ja, ik kom, ik kies de tijd,
Ik kies de tijd ten gericht.
Lijkt het of de aarde zwicht,
wankelt recht en zekerheid,
Ik bewaar het wereldrond,
op mijn trouw is het gegrond.*

Stilte

Onze Vader

Avondgebed

Inzameling van de gaven

Slotlied: lied 248

*De dag door uwe gunst ontvangen,
is weer voorbij, de nacht genaakt;
en dankbaar klinken onze zangen
tot U, die 't licht en 't duister maakt.*

*Die dan, als onze beden zwijgen,
als hier het daglicht onderduikt,
weer nieuwe zangen op doet stijgen,
ginds waar de nieuwe dag ontluikt.*

*Zodat de dank , U toegezonden,
op aard noot onderbroken wordt,
maar steeds opnieuw door mensenmonden
gezongen en gesproken wordt.*

*Voorwaar de aarde zal getuigen
van U, die thans en eeuwig zijt,
tot al uw schepselen zich buigen
voor uwe liefde en majesteit.*

Zegen, afgesloten met gezongen Amen
Muziek orgel